



**Bijbelstudiebond**  
van De Gereformeerde Kerken

## Nieuwsbrief mei 2022

**Secretariaat:**

D.A.H.Steenbergen

Molenweg 32

7936 PB Tiendeveen

E-mail: [bijbelstudiebondgk@gmail.com](mailto:bijbelstudiebondgk@gmail.com)

[www.bijbelstudiebondgk.nl](http://www.bijbelstudiebondgk.nl)

In deze Nieuwsbrief een samenvatting van het referaat van ds. M.A. Sneep voor de jongerenbijeenkomst. Met daarbij enkele gesprekspunten ter bespreking.

Het kan zo gebruikt worden op een verenigingsavond. Misschien op de eerste vergadering van het volgende seizoen?

Het thema:

### Samen aan de voeten van Jezus

“Aan de voeten van Jezus”. Dit is een bekende uitspraak. We denken daarbij aan de geschiedenis van Martha en Maria. En ook van Paulus. Hij zegt in Hand. 22 dat hij onderwezen is aan “de voeten van Gamaleël”. Maar hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Laten we eerst Lucas 10 : 38 – 42 lezen.

Maria en Martha, 2 zusters. Ze hadden de Here Jezus van harte lief. En Jezus had een bijzondere band met hen. Soms wordt Martha negatief weggezet. Daarmee doen we haar tekort.

We lezen van Maria in Lucas 10. Zij is dezelfde die de voeten van Jezus met mirre heeft gezalfd en gedroogd met haar haar.

Martha getuigde bij de dood van Lazarus: “Ik weet Here, dat u Lazarus uit de dood kunt opwekken.”

Martha kennen we als ‘de bezige bij’: bedienen, zorgen. Maria is meer de ‘beschouwer’, de denker.

Martha ontvangt de Here Jezus in haar huis. Ze is gastvrij. Dat is niet vanzelfsprekend zoals we lezen in Luc 9 : 53. Gastvrijheid is een vrucht van het geloof. Een belangrijke christelijke deugd.

Hebr. 12: “Vergeet de gastvrijheid niet.” En Jezus vertelt. Spreekt woorden van Leven.

En Martha zorgt. En dat is niet verkeerd. Toch is dit niet het juiste moment. Je zou kunnen zeggen

ze zorgt op het verkeerde moment. En zo vermoeit ze zichzelf. En ze klaagt tegen Jezus. Verwijtend over het gedrag van haar zuster. “Die doet niks”. Ze spreekt Maria niet aan, nee bij Maria langs klaagt ze over Maria bij de Here Jezus. Doen wij dat ook niet gemakkelijk? Onze broeder en zuster niet rechtstreeks aanspreken? Maar er over praten met anderen?

Martha is druk bezig met zichzelf. Hoe herkenbaar. Ten koste van anderen.

Natuurlijk, je kunt gelijk hebben, maar pas op.

De Here Jezus reageert liefdevol. “Martha, Martha”. Daar klinkt liefde in door. “Slechts één ding is nodig”. Psalm 27 : 4. “Eén ding heb ik van de Here verlangd”.

Wat leren we hiervan? Focus! Eén ding! En dat is: bezig zijn met dingen die er echt toe doen. De juiste dingen op het juiste moment.

Wat hebben jongeren een druk bestaan.

Tenminste, daar lijkt het op. Studie, werk, activiteiten, sport, hobby, sociaal leven. Continue alles bijhouden. En dan is er ook nog iets als kerkelijk leven.

Focus op wat belangrijk is. Zoek eerst (!) het Koninkrijk van God. D.w.z.: Focus op dingen van Heere. Echt aan de voeten zitten van Hem. Focus op je Bijbelstudie. Heb je daar de rust voor? Zonder afleiding? In alle rust een Bijbelboek doorlezen. In de stilte.

Maria heeft het goede deel gekozen. Zij focust zich op de Here Jezus. In Johannes 11 lezen we dat ze de voeten van Jezus heeft afgedroogd. Zijn voeten waren dus bekend terrein.

In Lucas 8 : 35 lezen we van de genezen man zittend aan de voeten van de Here Jezus.

Wat betekent dat nu precies? Paulus zat aan de voeten van zijn leermeester Gamaleël. De leerling aan de voeten van de leraar.

Maria luistert naar het Woord van Jezus. Luisteren naar Hem die echt God is. Christus is de kern van ons geloof. Je Middelaar.

Want waar draait geloof om? Om Christus!  
Hij is de Hoeksteen.

En zo laat Maria zich bedienen. Zo moeten wij bediend worden door onze Here Jezus. Dat is: luisteren naar Zijn Woord. Luisteren naar het Woord van God.

Kennis. Voeding. Verdieping. Christus is de bron van eeuwig Leven.

Maria toont haar liefde.

Waar kunnen wij aan de voeten van Jezus zitten? In de kerk. Onder de preek. Door het Woord. Door de Heilige Geest. En dan Zijn Woord persoonlijk tot je nemen. Daarom echt luisteren. Niet afgeleid door 'blijf, blijf'. Gefocust.

Dat vraagt oefening.

Samen op de vereniging zit je aan de voeten van Jezus. Allemaal leerlingen. Niet slapend.

Wat had jij gedaan, daar bij Jezus? Laat je je ook door Hem bedienen? Heb je het verlangen om dagelijks aan Zijn voeten te zitten?

Psalm 119: 147 en 148: *"Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen; op Uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest om Uw woord te overdenken."* Alleen en samen. Ef. 3: Samen met alle heiligen.

Focus, discipline en concentratie. Een Bijbelleesrooster kan daarbij helpen. En de stilte zoeken. Jezus zocht ook vaak de stilte om te bidden b.v.

Dienen of bedienen. Opvallend is dat de geschiedenis van Martha (de bediener) en Maria (zij wordt bediend door Jezus) staat ingeklemd tussen de opdracht om te bedienen (de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan) en Jezus die op een rustige plaats de omgang met Zijn hemelse Vader zoekt. Het gaat om de juiste balans tussen bedienen en bediend worden. Ben jij als Martha? Bid dan de Heere maar om een vleugje Maria. Ben jij een Maria: bidt de Heere om een vleugje Martha.

Niemand is perfect. De Martha's niet en de Maria's niet. We hebben allemaal Christus nodig. Eén ding! Het blijvende. Het eeuwige. Wat ons niet wordt afgenomen. Christus en al Zijn schatten. Eens zal het volmaakt zijn. In balans! Daarom: focus op Hem!

Hierbij punten om met elkaar over door te spreken:

1. Herken jij jezelf meer in Martha of in Maria?
2. Jij wilt de Heere graag dienen? Maar word je ook door Hem bediend?
3. Hoeveel tijd breng jij door aan Zijn voeten? En wanneer breng je genoeg tijd door aan zijn voeten?
4. En met welke houding zit je daar?
5. Hoe zit het met jouw focus?
6. Wat kan jij van deze geschiedenis leren als het gaat om onze verschillende karakters?
7. Martha spoort via Jezus Maria op een verkeerde manier aan om te werken. Hoe kan je op een goede manier anderen stimuleren om (actiever) mee te doen met Bijbelstudie?

### Specifieke schetsen voor jongeren

En nog wat ideeën voor het verenigingsrooster voor het volgende seizoen. En dat voor een prikkie: € 1,00 per stuk!

- . **Schetsen Jozua.** Ds. H.M. Smit. 15 schetsen. Met vragen voor de bespreking.
- . **Een koning naar Gods wil.** Ds. H. Geertsma. 12 schetsen over het koningschap van David en Salomo. Met vragen voor de bespreking
- . **Het boek Prediker.** "De kerk onder het kruis". Ds. M.J.C. Blok. 15 schetsen. Met vragen voor de bespreking.
- . **1 Korinthiërs** "Jaagt de liefde na". Ds. G. van Rongen. 20 schetsen. Met vragen voor de bespreking en tips voor de inleider.
- . **2 Korinthiërs** "Zwak en toch machtig". 6 schetsen. Ds. P. Groenberg. Met vragen voor de bespreking en tips voor de inleider.
- . **De brief van Jakobus.** Ds. H.D. van Herksen. 8 schetsen. Met vragen voor de bespreking.

Ook voor ouderen te gebruiken!

BESTEL OP: [WWW.BIJBELSTUDIEBOND.NL](http://WWW.BIJBELSTUDIEBOND.NL)